

LEA MANDERS

Het begon als Spiritueel Politiek Initiatief. Een vrije gedachte-uitwisseling over spiritualiteit en politiek. In maart 2008 werd vanuit die beweging de partij voor Mens en Spirit opgericht, met Lea Manders als grote initiatiefnemer en lijsttrekker.

Boukje Grashuis

Lea Manders zit al 14 jaar in de gemeentepolitiek voor Zuid Centraal, een lokale partij in Arnhem. Ze dacht enkele jaren geleden: 'Het is toch raar dat er zoveel spirituele mensen zijn en dat geen enkele politieke partij daar iets mee doet, integendeel zelfs.

Alternatieve geneeswijzen worden

teruggeschroefd, je mag als individu steeds minder. Het gaat in de politiek meer en meer over geld, ten koste van de menselijkheid. Ik hoor geen politieke partij meer die past bij al die mensen die met andere dingen bezig zijn.' Dat was het moment voor Lea Manders om Mens en Spirit op te richten.

Niet iedereen van het Spiritueel Politiek Initiatief ging mee. Sommigen vonden politiek vies, omdat je deel blijft van het oude machtsstelsel. Lea Manders gelooft wel degelijk in de kracht van politiek. 'Je moet een beweging hebben in de samenleving, wil je als politiek iets kunnen veranderen. Ik weet uit de politiek hier in Arnhem wat je als politicus kan doen. En dat je echt veel kan betekenen als je een mentaliteitsverandering in gang kan zetten.' De gevestigde politiek staat Mens en Spirit bepaald niet bij de voordeur te verwelkomen. Maar Manders ziet signalen dat er iets gaat veranderen. Een voorbeeld uit de gemeente Arnhem. 'Arnhem wil een coöperatieve energiemaatschappij oprichten los van gevestigde bedrijven. Yes! Dat roepen wij al vier jaar. En nu gebeurt het gewoon! De plannen van Arnhem zijn een slecht bericht voor NUON. Maar de klantmanager van NUON zei tegen mij: "Ik begrijp het dat jullie dat willen. Eigenlijk steun ik het ook wel". Ik denk: wauw, wat gebeurt er bij mensen!'

Idealen

Lea Manders: 'Je ziet dat mensen bewust worden. We dachten de afgelopen twintig jaar dat we vrij waren, maar we waren het helemaal niet. We waren vrij zolang het systeem het ons toestond en nu het systeem instort merken we hoe afhankelijk we zijn van elkaar. We dachten: zolang ik hard werk en geld verdien ben ik in staat om mijn wereld sturing te geven. Wat mensen nu zien, is dat we helemaal verbonden zijn met elkaar. Ook al had je een topbaan, als je bedrijf failliet gaat dan ga je mee. Het drukt mensen in het besef van de verbondenheid. Vanuit die verbondenheid komt de vraag op hoe we dingen samen kunnen gaan doen. Vanuit de crisis zie ik hoop en inspiratie ontstaan. En dat is ook precies wat wij willen brengen. We willen benoemen wat we zien en wat niet goed is, maar we willen ook laten zien dat er hele andere wegen zijn om te leven. Zeker de jonge mensen van nu,



hebben niks anders meegemaakt. Die zijn heel materieel en geldgericht opgegroeid. Dat er idealen zijn en dat die idealen ook echt ergens toe leiden, lijkt in deze tijd in onze samenleving heel vreemd. Maar zonder idealen had Martin Luther King nooit zijn droom uitgesproken. Zonder idealen was Mandela verbitterd van Robbeneiland afgekomen. Idealen zijn fundamenteel. Dat is in de afgelopen twintig jaar verdwenen, omdat het doel was zoveel mogelijk geld verdienen.'

Manders ziet het positieve effect van de crisis. Mensen kijken anders naar geld en andere waarden worden belangrijker. 'De crisis is nog lang niet op z'n hoogtepunt, gelukkig! Hoe rot het ook is voor individuen. Het verandert iets ten positieve in mensen. Ik ben heel hoopvol.'

Politiek Den Haag

Mens en Spirit heeft serieuze pogingen gedaan zich bij bestaande partijen aan te sluiten. 'Dat is niet gelukt,' zegt Manders met nauwelijks ingehouden woede, 'omdat politieke partijen via achteromweggetjes gefinancierd worden door het bedrijfsleven. Zij zitten met touwtjes vast aan het bedrijfsleven. Dus zij kunnen niks. Zelfs de Partij voor de Dieren heeft een financier die bij de vorige verkiezingen drie ton gaf. Ze willen niet openbaar maken wie het is. Officieel mag het niet, maar als je dat soort trucjes doet via een stichting wordt het nog steeds toegestaan. Bij de bestaande partijen kan het er dus gewoon niet door.' Dat het lenteakkoord in Nederland een golf van opluchting teweegbracht is Manders ontgaan: 'Het is misschien een verbetering vergeleken met wat er lag, maar het feit blijft dat in een paar weken iets in elkaar wordt getimmerd waar wij niets over te zeggen hebben als bevolking, helemaal niets. Na de verkiezingen lag er een akkoord waar de helft van het land het niet mee eens was. Bij het lenteakkoord gebeurde precies hetzelfde. We zitten in een systeem waarin wordt gezegd: Nederlands volk, jullie hebben niets te zeggen en je kunt eens in de zoveel tijd stemmen op poppetjes die elkaar op de lijst hebben gezet. Maar nooit wordt er gevraagd: wat willen jullie kiezen? Waar willen jullie de accenten leggen? Dat systeem wil ik grondig veranderen.'

Volgens Mens en Spirit moet de overheid een gemeenschapsdienst worden. Niet de burger als laatste in de rij, maar er moet veel eerder en veel meer worden geluisterd naar wensen. Dat kan met referenda, maar ook met het organiseren van meedenkgroepen. Het contact met de samenleving moet worden hersteld. Dat vraagt een cultuuromslag, omdat invloed zal moeten worden gedeeld.

Kernwaarden van Mens en Spirit

Lea Manders: 'De partij voor Mens en Spirit wil een nieuwe spirituele, politieke dimensie introduceren. De vier pijlers *liefde, authenticiteit, bewustzijn en holisme* - ofwel het besef van eenheid - zijn belangrijke uitgangspunten en toetsstenen voor onze visie en beleid. Uitgangspunten voor beleid en handelen zijn liefde en respect voor alles wat er is. In de praktijk betekent dit dat natuurlijke menselijke kwaliteiten als compassie, verantwoordelijkheid, zorg en verbondenheid ten grondslag zullen liggen aan het politieke denken en handelen.

Elk wezen beschikt over unieke kwaliteiten, die steeds in ontwikkeling zijn. Politiek beleid en handelen dient de authentieke ontwikkeling van een ieder zoveel mogelijk te stimuleren, vanuit het besef dat de menselijke geest vrij is en dat de mens in vrijheid moet kunnen leven.

Meer zelfkennis, een meer ontwikkeld bewustzijn van onszelf en onze werkelijke motieven geven de mogelijkheid om vanuit helderheid tot besluitvorming en keuzes te komen.

Persoonlijke en collectieve bewustzijns groei zijn essentieel om tot vrede in onszelf en in de

wereld te komen. Het besef dat alles met elkaar samenhangt en elkaar fysiek en energetisch beïnvloedt, is een belangrijk uitgangspunt voor onze politiek.'

Politiek vanuit het hart

Als lijsttrekker van de partij heeft Manders een belangrijk uitgangspunt: politiek moet bedreven worden vanuit het hart. 'Als je de dingen doet in verbondenheid en vanuit het hart, ben je pas gelukkig. Daar heb je een specifieke stroming voor nodig. Dat is een fundamenteel principe. Als je vanuit je hart de wereld benadert, dan wil je iedereen zien en alles ervaren,

dat is eenheidsbewustzijn. Ik voel veel voor het kabbalistische standpunt: God is alles, en omdat het alles is kun je het niet onderscheiden. Je bent zelf ook goddelijk in essentie. Ik ben zeer spiritueel gericht, ik geloof in meerdere levens, een wereld achter deze wereld, dat kleurt natuurlijk wel mijn levensbeeld. Politiek vertaal ik dat naar betrokkenheid en menselijkheid. Als ieder mens uniek is en in essentie goddelijk, dan wil je ook niet anders dan dat ieder mens de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Dat ik astroloog ben kleurt mijn visie, bijvoorbeeld als ik zeg dat er meer ruimte is voor idealisme. Ik voorzag dat die beweging weer zou komen. Ik zeg dat de crisis nu pas gaat beginnen, het hoogtepunt is er nog niet. Een aantal dingen zie ik dus wel vanuit mijn vak. Het kleurt mijn visie, maar ik breng het niet in directe zin in de politiek. Astrologie is één bepaalde levensbeschouwing. Wij willen op het gebied van levensbeschouwing een brede partij zijn. Voorop staat een liberale houding ten aanzien van geloof en spiritualiteit.'

Zetel(s) in de Kamer?

Manders geeft toe dat het in een debat met Wilders niet altijd makkelijk zal zijn. 'Ik zou me niet willen laten intimideren. Wilders geeft een stem aan onderbuikgevoelens. Ik wil goed luisteren, je moet alle stemmen serieus nemen. Maar politiek moet je niet bedrijven vanuit de onderbuik. Ik zou hem respectvol en menselijk behandelen. Iedere stem mag gehoord worden.

En als het respect niet wederzijds is, dan is mijn boosheid ook vanuit het hart. Wat doe je met dat gevoel? Het blijft mijn reactie op zijn woorden. Ik hoef het natuurlijk niet leuk vinden.'

Als de partij voor Mens en Spirit één of meer zetels krijgt, zal de eerste verandering zijn dat de media geïnteresseerd zullen zijn. Dat geeft de partij de kans een andere visie op het leven en de politiek weer te geven. Om hoop en inspiratie te geven aan mensen. En vooral ook om andere wegen en andere oplossingen te laten zien. Het zal Den Haag behoorlijk opschudden, aldus Manders.

Lees alles over de partij op www.mensenspirit.nl